

Geestelijke verzorging

Een opname in een ziekenhuis kan een ingrijpende gebeurtenis zijn, zowel voor de patiënt als voor zijn/haar naasten. De afdeling geestelijke verzorging biedt pastoraat (geestelijke zorg) voor hen. Wie behoefte heeft aan geestelijke ondersteuning omdat de opname vragen oproept en/of gevoelens losmaakt, kan terecht bij de afdeling geestelijke verzorging.

De afdeling geestelijke verzorging is er voor alle patiënten, ongeacht leeftijd, levensbeschouwing of kerkelijke achtergrond.

Ook voor crisispastoraat, stervensbegeleiding en palliatieve zorg kan een beroep worden gedaan op deze dienst.

Gesprek met de geestelijk verzorger

De afdeling geestelijke verzorging streeft naar zielzorg op maat. In de hectiek van het ziekenhuis kunnen de gesprekken met de geestelijk verzorger een rustpunt bieden. Thema's als eindigheid, erkenning, eenzaamheid, tragiek, levenskunst en levensverhaal worden met de geestelijk verzorger verkend. De geestelijk verzorger is een gesprekspartner die met de patiënt de zoektocht aangaat.

Patiënten kunnen via de verpleging of door rechtstreeks te bellen een beroep doen op de geestelijk verzorger. De betreffende telefoonnummers vindt u onder de kop 'Bereikbaarheid'.

Vrijwilligers aandachtspastoraat

De vrijwilligers aandachtspastoraat bezoeken namens de afdeling de nieuw opgenomen patiënten. Elk van deze vrijwilligers doet zijn/haar bezoeken één ochtend per week op een vaste afdeling. Vrijwilligers zijn toegerust om patiënten te begeleiden en beschikbaar voor mensen in isolatie.

(Oecumenische) kerkdiensten

Elke zondagochtend is er een (oecumenische) viering in het Auditorium op de tweede verdieping (bestemming 181). De aanvangstijd is 10.00 uur. De dienst duurt maximaal 45 minuten. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door onze organisten. Regelmatig worden ook een koor of solist en/of diverse muzikanten uitgenodigd om een muzikale bijdrage te leveren.

Als u de dienst wilt bijwonen kunt u dat kenbaar maken aan onze vrijwilligers die op vrijdagavond of zaterdag op de afdeling komen om u te informeren en uit te nodigen voor de viering. Als dat nodig is, zorgen de vrijwilligers ervoor dat u op zondagmorgen wordt opgehaald en na afloop van de viering weer naar de afdeling wordt teruggebracht.

Onze vieringen staan open voor iedereen: niet alleen de patiënten, maar ook hun familie en vrienden zijn van harte welkom.

Na afloop van de viering is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie/thee te drinken, zodat de kerkgangers en de voorganger elkaar kunnen ontmoeten.

De dienst via radio of tv

Als u niet naar het Auditorium kunt komen, kunt u de viering volgen via verschillende media: via de ziekenhuisradio, kanaal 87 of via de ziekenhuistelevisie, kanaal 34.

Stilteruimte

Als u behoefte heeft om zich terug te trekken, te mediteren of te bidden, is er op de begane grond een stiltecentrum. Alle patiënten en hun naasten kunnen gebruik maken van deze ruimte. Voor de locatie volgt u de borden, of vraagt u het bij de centrale receptie.

Bereikbaarheid

Het secretariaat van de afdeling geestelijke verzorging is bereikbaar op maandag t/m donderdag in de ochtend op (0318) 43 38 75. De geestelijk verzorger, ds. J.E. Akihary is rechtstreeks te benaderen op (0318) 43 38 74.